

Kleurenpracht

Je ziet werkelijk een zee aan kleuren als je in juli en augustus de kruidentuin binnen wandelt. De paarse tinten van marjolein, Rode zonnehoed, koninginnenkruid en zeepkruid overheersen. Tussen al dat paars staan de gele bloemen van Sint-Janskruid en de Griekse alant. Langs de muur staan talloze rozen in diverse kleuren in bloei. Een plaatje! In veel perken staan welriekende planten. Alom staat salie en lavendel. In het speciale 'geurenperk' wordt je reukorgaan echt op de proef gesteld. Er staan kruiden die ruiken naar citroen, maggi, venkel, olijf, dille, drop, etc. Voor veel kinderen een uitdaging. Om het goed te ruiken dien je wel enkele blaadjes kapot te wrijven. Heerlijk toch.



De ooievaars

Het was dit jaar genieten van de ooievaars. Omwonenden en vele wandelaars hebben gezien hoe de twee jongen zijn opgegroeid. Het was een spektakel om te zien als de ouders met voedsel op het nest kwamen. Pa of ma werd gestimuleerd om het voedsel uit te brengen. Het is een mirakel dat de ouders door de scherpe snavels niet verwond zijn geraakt. Eind juli begonnen de jonge ooievaars, die bijna net zo groot waren als pa en ma maar herkenbaar aan de zwarte snavel, aan



hun vlieg oefeningen. Begin augustus vliegen ze zonder ouders naar Afrika en blijven daar twee jaar tot ze volwassen zijn. De ouders blijven waarschijnlijk net als vorig jaar dicht bij het nest. Nu de winters mild zijn is het geen noodzaak de lange tocht naar het zuiden te ondernemen. Het blijft dus telkens even omhoog kijken om te zien of er een ooievaar op het hoge nest staat. En dan is het weer wachten op de nieuwe lente en hopen dat het nest begin maart weer bezet zal worden en net zo succesvol mag zijn als dit jaar.

Veel metselbijen

Het bijenhotel in de kruidentuin valt direct op. Het staat achterin de tuin en ontvangt een groot deel van de dag zonlicht. Veel gaten in het hotel zijn in gebruik en dichtgemetseld. Het zijn vooral de Rosse metselbij en de Gehoornde metselbij, die het hotel gebruiken. In de gang van 5 cm lengte leggen ze achter elkaar in afzonderlijke cellen een eitje met daarin voedsel. Het is een mirakel dat de larf, die als laatste als eitje werd gelegd, als eerste uit de gang komt. Het gehele jaar blijven de cellen gesloten en vliegen de nieuwe bijen in het voorjaar uit. In de heemtuin komt ook nog een bijenhotel. Planning is dit samen met leerlingen van het Cambium nog dit jaar te plaatsen.



Onze schapen: Hampshire Down

We hadden zo gehoopt dat er in mei lammetjes geboren zouden worden. Helaas, de ram heeft zijn werk niet goed gedaan. Hij is onlangs naar een nieuwe eigenaar

gegaan en loopt nu samen met nog twee Hampshires ergens bij het landgoed Weurt. Dit najaar komt er een nieuwe ram. Als er lammetjes geboren worden in het voorjaar dan is het plan deze, mits het ooiën zijn, te houden zodat er weer een vijftal van deze bijzondere Engelse schapen op de Weeshuishof lopen.

Boomverzorging

In de heemtuin staan enkele forse bomen. Het zijn o.a. twee eiken en twee beuken, die 45 jaar geleden bij de aanleg van de tuin zijn geplant. Op de werkdagen van onze vrijwilligers van de Natuurwacht is telkens één boom zorgvuldig gesnoeid door een professionele boomverzorger: Koen van Geffen. De meeste bomen staan er nu weer veilig en gezond bij. Eén eik wordt in september onder handen genomen.

Een echte windmolen

Je kunt je het bijna niet voorstellen, maar 250 jaar geleden stond er een grote windmolen op de Weeshuishof. Het was een oliemolen, die uit koolzaad olie perste voor de lantaarns in de stad Zaltbommel. De windmolen was de opvolger van de rosmolen. Deze rosmolen stond in het oude klooster, dat ten westen stond van de kruidentuin. Paarden kunnen niet de gehele dag de rosmolen in beweging houden, daarom vroeg de olieslager toestemming aan het stadsbestuur om een windmolen te mogen bouwen. Hij kreeg goedkeuring en zo verrees uit het dak van het 15e -eeuwse klooster een grote windmolen. De oliemolen kreeg de naam De Leeuwerik. Nabij Deventer in Rijssen staat nog steeds een oliemolen. Het is tevens een pelmolen. Ook De Leeuwerik kreeg molenstenen om gerst te kunnen pellen zodat het gepelde graan gebruikt kon worden om gortepap te maken. Het volksvoedsel in die tijd.



Prachtig boek

Wil je meer weten over de werking van een oliemolen en pelmolen of over het Maria Magdalenaklooster dat hier in 1419 verrees, dan moet je beslist het prachtige boek over de geschiedenis van de Weeshuishof aanschaffen. Het boek met vele kleurenfoto's is verkrijgbaar bij boekhandel Bruna in Zaltbommel of bij de auteur Ton van Balken Nonnenstraat 73.



Welkom

Deze nieuwsbrief wordt gratis bezorgd in de binnenstad van Zaltbommel en staat vermeld op de website van de Natuurwacht. Tweemaal per maand zijn er werkochtenden in beide tuinen. Inmiddels is er een groep van zo'n 10 personen die regelmatig aanwezig is. Kom ook een keer meehelpen. De volgende werkdagen zijn: zaterdag 5 sept. en woensdagmorgen 19 sept. De laatste werkochtend dit seizoen is zaterdagmorgen 3 oktober. We werken van 10.00 uur tot 12.30 uur.



Slechts één tientje

De Natuurwacht beheert niet alleen de heemtuin, kruidentuin en schapenwei, maar ook het natuurgebied De Kloosterwiel. U kunt ons werk steunen door slechts voor één tientje per jaar lid te worden. U ontvangt dan twee keer per jaar ons prachtige magazine. Voor aanmelding en meer info: www.natuurwachtbommelerwaard.nl