

Genieten

In het voorjaar is de heemtuin van Zaltbommel op de Weeshuushof wellicht het mooiste plekje van Zaltbommel. Er staat een zee van witte sneeuwkllokjes en overal staan de echte wilde narcissen. Door het zachte weer staan de vele stinzenplanten veel eerder in bloei dan gewoonlijk. Lenteklokjes en zomerklokjes komen overal al op. De gele winterakonieten zijn bijna uitgebloeid, maar worden gelukkig al opgevolgd door daslook. Begin maart zal het wit van de sneeuwkllokjes zijn overgenomen door de prachtige witte bloemen van het daslook. De Bommelse heemtuin is inmiddels famous om zijn grote sortering stinzenplanten. Van februari tot mei kan men wel dertig soorten onderscheiden. Bijzonder. Daarom is een bezoekje in het voorjaar aan deze prachtige tuin nabij de stadmuur van Zaltbommel op de Weeshuushof zeer de moeite waard.



daslook

De ooievaar is er weer.

In 2019 heeft het ooievaarspaar op de Weeshuushof één jong groot gebracht. Het jong is met succes uitgevlogen en heeft in het najaar de tocht naar Afrika ondernomen. De trek naar het zuiden gebeurt in groepsverband. Ooievaars uit de verre omtrek verzamelen zich dan en op een gegeven moment begint men aan de lange reis. Wellicht heeft u het 'verzamelen' wel gezien. Eind augustus zaten wel 200 jonge ooievaars



verspreid op alle lantaarnpalen langs de A2 van Deil naar Zaltbommel. Een prachtig gezicht! De 'oude' ooievaars zijn deze winter niet weggeweest. Waarschijnlijk door de zachte weersomstandigheden was er geen noodzaak om naar het zuiden te trekken. Bijna iedere avond zaten er wel een of twee ooievaars op het hoge nest bij de schapenweide. Vanaf februari bewaken ze trouw hun nest en worden er takken aangedragen om het nest te versterken. Bij regelmaat proberen andere ooievaars het nest in te pikken, maar dat laat het echtpaar niet gebeuren. Aanvallen worden afgeslagen en de overwinning wordt met luid geklepper gevierd. Inmiddels is er al gepaard en is de verwachting dat begin april de eerste ooievaars uit het ei kruipen.

Hoogstamboomgaard

Ieder jaar worden de fruitbomen in de boomgaard, die achterin de heemtuin staat, gesnoeid. Het is maar een kleine hoogstamboomgaard. Er staan oude fruitrassen in zoals goudrenet, Rode sterappel, Groninger kroon, Gieser Wildeman, Williams peer en de heerlijke groene pruim: Reine Claude. Wandelaars die wekelijks de heemtuin bezoeken kunnen wel zes weken genieten van de prachtige bloesem. Eerst bloeit de pruimenboom, vervolgens de perenbloesem en tot slot de goudrenet met als allerlaatste de Rode sterappel. In de heemtuin zelf staat her en der nog een mispel en zelfs een kweeper. De mispel is de laatste fruitboom die in bloei komt.



bijenhotel Kruidentuin

Twee keer bijenhotel

Sinds kort staat er in de kruidentuin een bijenhotel. Deze broedplaats voor wilde bijen is aan de Natuurwacht geschonken door VANL De Capreton. Deze natuurvereniging zet zich o.a. voor de bescherming van weidevogels in de B'waard en heeft in 2019 al op meerdere plaatsen een bijenhotel geplaatst. Wij zijn er reuze blij mee. Op zaterdag 18 april zal tijdens een werkdag in de kruidentuin om 11.00 uur de officiële overdracht plaatsvinden. Hopelijk kunnen we dan nog



kievitsbloem

een tweede bijenhotel onthullen. Leerlingen van scholengemeenschap het Cambium (afd. VMBO) zijn druk werkzaam aan kleine hotelletjes voor bijen. Iedere leerling maakt zijn eigen bijenhotel en al die hotelletjes vormen samen één groot bijenhotel. Dat grote bijenhotel komt in de heemtuin te staan. In de heemtuin staat op veel plekken Gele dovenetel. Dat is een uitmuntende nectarplant voor bijen en hommels. In de kruidentuin staan ook veel nectarplanten voor bijen: marjolein, tijm, lavendel, ijzerhard, koninginnenkruid, etc.

Stadswallen steeds mooier

Wandelaars, die regelmatig over de stadswallen lopen, zijn lovend over de aanpak van deze groene gordel om de stad Zaltbommel. Vlakbij de heemtuin ligt het bolwerk met de muziektent. De afgelopen maanden is hier ontzettend hard gewerkt. Het resultaat mag er zijn. Er staan een flink aantal nieuwe 'Virieu-bankjes'. De paden hebben weer hun oude ligging terug gekregen. Er zijn weliswaar bomen en struiken verwijderd,



vaste bewoners Heemtuin

maar er is ook veel bij geplant. Het oranjebolwerk aan de noordoostzijde van de stad is grotendeels klaar. Ook daar is veel aangeplant en zijn er mooie doorkijkjes

gekomen. Daar zijn ook veel stinzenplanten aangepoot. Dit voorjaar is het resultaat al goed zichtbaar. Overall komen de bolgewassen te voorschijn. Het zal een paar jaar duren voordat het net zo rijk staat zoals in de heemtuin, maar dat gaat beslist gebeuren. Grote pluim voor de gemeente Zaltbommel en de werkploeg die iedere dag op de wallen werkzaam is! Fantastisch mannen.

Prachtig boek

Veel mensen hebben het boek over de geschiedenis van de Weeshuishof al in bezit. In korte tijd waren 300 exemplaren verkocht. Het boek vertelt over de historie van o.a. het nonnenklooster, de oliemolen, het pest-



huis, het armenweeshuis, de kloostertuin, heemtuin, enz. Maar liefst 250 pagina's vol boeiende informatie en tal van prachtige kleurenfoto's. Het boek is in de plaatselijke boekhandel verkrijgbaar, maar ook bij de auteur Ton van Balken Nonnenstraat 73 Zaltbommel.

Welkom

Deze nieuwsbrief wordt gratis bezorgd in de binnenstad van Zaltbommel. U wordt zo jaarlijks op de hoogte gehouden van het wel en wee van de Bommelse heemtuin en kruidentuin. Hopelijk nodigt het uit om een kijkje te komen nemen. Begin mei gaan de schapen lammeren! Beide tuinen en de schapenweide worden onderhouden door vrijwilligers van de Natuurwacht. Iedere maand zijn er werkochtenden.

Van harte welkom. We werken van 10.00 uur tot 12.30 uur. En uiteraard is er tijd voor een gezellig kopje koffie. Data: 21 maart, 18 april, 2 en 30 mei.

Slechts één tientje

U kunt ons ook steunen door lid te worden voor slechts 10 euro per jaar. U krijgt dan ons mooie gekleurde magazine met informatie over de natuur in de Bommelerwaard. In maart verschijnt ons volgende nummer en beschrijft o.a. de avifauna van Munnikenland. Zie www.natuurwachtbommelerwaard.nl