



Het elzenbos

In onze nieuwsbrief van enkele maanden geleden (okt. 2020) informeerden wij over de werkzaamheden in het elzenbos, dat langs de Waaldijk ligt. In een periode van 12 jaar zullen in drie fasen een flink aantal bomen gekapt worden. De gezondste en sterkste bomen blijven behouden. De gekapte elzen zijn op een halve meter hoogte afgezaagd en zullen weer opnieuw uitlopen. Het elzenbos wordt daardoor flink verjongd. Door de kapping is veel licht toegetreden en dat is goed voor de aanwezige struiken zoals vlier, meidoorn en hazelaar. Ook de knotwilgen, die onder de elzen nauwelijks licht kregen zullen nu veel beter gedijen. Vrijwilligers van de Natuurwacht hebben de afgelopen maanden hard gewerkt in het bos en met enige trots kunnen we zeggen dat de eerste fase is afgerond. Het ziet er nu weliswaar kaal uit, maar zodra de temperaturen gaan oplopen zullen de wilgen en de elzen opnieuw gaan uitlopen. De verwachting is dat in twee jaar tijd de biodiversiteit in dit gekapte deel flink zal toenemen. We zullen de ontwikkelingen goed volgen. Mochten sommige elzenstronken niet opnieuw uitlopen, dan zullen er nieuwe elzen geplant worden. Wilt u meer weten over de aanpak van het elzenbos en het realiseren van het bostype Ruigt-Elzenbos? In het nieuwe magazine van de Natuurwacht (maart 2021) wordt er uitvoerig over geschreven.



Hardhout kopen?

Er is heel wat hout vrijgekomen door de kapping van de bomen in het elzenbos. Als men geïnteresseerd is om een karretje hout te komen ophalen dan kan dat. Het hout is beschikbaar in stammen van ongeveer 75 cm lengte en afwisselend van dikte. Zie foto. Men dient het dus zelf nog kleiner te zagen en te kloven. De kosten zijn 30 euro per m3. De opbrengst wordt besteed voor aanschaf en onderhoud van het materiaal van Natuurwacht. Geïnteresseerd? Stuur een email naar: acvanbalken@upcmai.nl. Er wordt dan een persoonlijke afspraak gemaakt om het hout te kunnen ophalen.



baardmannetje

Bijzondere vogels

De Kloosterwiel is een uniek gebied. Telkens weer verbaast het ons welke bijzondere vogels hier zijn waar te nemen. Iedere winter bezoekt een groepje goudvinken voor enkele weken dit natuurgebied. Meestal zitten ze hoog in de bomen. Dit jaar zijn het vooral vrouwtjes, die helaas wat minder opvallend zijn, en slechts één mannetje. In de struiken zie je de kleine goudhaantjes naar voedsel zoeken. In de elzen zie je de putters de zaadjes uit de elzenproppen halen. Kramsvogels en koperwieken vliegen alom. Met een beetje geluk zie je rond de schemering aan de slootrand een houtsnip. Wat een prachtige vogel. Het meest bijzondere waren enkele baardmannetjes, die aan de noordzijde van de



putter

wiel bij regelmaat in het riet werden gesignaleerd. In de afgelopen 40 jaar zijn ze hier nooit waargenomen. Zeldzaam dus. Geen wonder dat er heel wat vogelaars waren, die met verrekijkers en/of grote telescopen de baardmannelijks probeerden te ontdekken.



Veel wilgen geknot

In oktober, toen het water nog laag stond in de wiel, zijn onze vrijwilligers gestart met het snoeien van de wilgen aan de westzijde van de wiel langs de oever. Daar staan een honderdtal knotwilgen, die nu bijna allemaal zijn gesnoeid. Dankzij dat snoeien is er veel zicht op de wiel gekomen. Uiteraard lopen de wilgen weer uit en moet de klus over drie of vier jaar worden herhaald. Nu was er flink achterstallig onderhoud. We zijn blij dat het op tijd gelukt is, want afgelopen maand begon het water flink te stijgen en was het niet meer mogelijk langs de oever of in het griend te werken. Tot medio maart mag er in de natuur gesnoeid worden. Als het water zakt kunnen we wellicht nog het griend



koperwiek

aan de oostzijde snoeien, want die takken zijn flink dik. In februari worden de knotwilgen in Het Straatje gesnoeid.



ijsvogel

Modderige paden

In het najaar was het flink nat. Door de vele regen werden de paden erg modderig. Dat werd nog eens verergerd door het kwelwater. Wanneer het water in de Waal stijgt, dan stijgt ook het water in de Kloosterwiel. Met gewone schoenen kun je dan nog nauwelijks op de paden lopen. Advies is dan ook om laarzen aan te doen. Het is geen optie om de paden in de kloosterwiel te verharderen zoals in het park. De Kloosterwiel is echt voor de natuurliefhebber en dat betekent af en toe modderige schoenen of laarzen. Op sommige plekken worden soms houtsnippers gestrooid, omdat de wilgentakken verhakseld moeten worden. Laten we maar hopen dat het wat droger weer wordt, zodat de paden beter toegankelijk worden. En anders laarzen aandoen!



Wordt u ook lid?

Vrijwilligers van de Natuurwacht doen er alles aan om het natuurgebied De Kloosterwiel goed te beheren. Vele uren zijn besteed aan het snoeien van de wilgen en het opruimen van het hout. Het verbeteren van de elzenbos heeft honderden uren werk vereist. Dat wordt met liefde gedaan en onze vrijwilligers genieten daar ook van. Veel wandelaars laten ook merken dat ze het werk waarderen. Fijn is het ook dat we met elkaar zorgen voor nauwelijks zwerfafval. De Kloosterwiel is echt van ons samen. Laten we dat koesteren zodat we kunnen genieten van de vogels, vlinders en libellen. En wat te denken van de vos, die af en toe langskomt en de bever, die een burcht heeft. U kunt ons steunen door slechts voor een tientje per jaar lid te worden. U ontvangt dan, twee maal per jaar, ons prachtige magazine. Voor meer info: www.natuurwachtbommelerwaard.nl en aanmelding: info@natuurwachtbommelerwaard.nl